

Hilda Henriksens Fond



HILDA HENRIKSONS FOND

Hilda Henriksons fond är en stiftelse tillkommen efter testamentariskt förordnande av förra handelsidkarskan Hilda Christina Henrikson, som avled i Göteborg 1969.

Enligt förordnandet, som är dagtecknat 9. 11. 1964, skulle huvuddelen av testatorns kvarlåtenskap utgöra en självständig förmögenhet, en stiftelse, benämnd Hilda Henriksons fond. Fonden skulle ha till huvudsakligt ändamål att främja vård av behövande, ålderstigna, sjuka, lytta och eljest nödställda samt även verka för ungdomens vård, fostran och utbildning. Enligt

särskilt uttalande i testamentet skulle bidrag i första hand lämnas till i Göteborg bosatta personer som led av multipel scleros (MS) eller cerebral pares (CP).

Från olika håll har uttryckts önskemål om att vissa uppgifter skulle insamlas om testator och på något sätt göras tillgängliga. Stiftelsens styrelse har ansett det angeläget att tillmötesgå detta önskemål. En särskild anledning härtill har också varit att styrelsen gärna vill bringa Hilda Henriksons minne i varm åtanke, då hon i år skulle ha fyllt 100 år.

Hilda Henrikson föddes 1. 11. 1875 i Skölvne församling, som ligger i Västergötland ca en halv mil sydost om Herrljunga. Hennes föräldrar Henning Alfred och Eva Maria Henriksson hade ett mindre lantbruk i byn Sibbarp. I deras äktenskap föddes sex barn, fyra söner och två döttrar. Hilda var nummer tre i syskonskaran. Familjen lär ha levt under mycket små omständigheter och var dessutom svårt drabbad av sjukdom. Fadern dog redan 1884, d. v. s. då Hilda endast var nio år gammal, och redan tidigare hade två av hennes syskon dött. Ingen av de andra tre syskonen blev äldre än 25 år.

Sedan Hilda avslutat sin skolgång, flyttade hon till Göteborg och hade först under många år anställning som barnflicka i olika familjer. Hon fick därefter tjänst som biträde i affär, bl. a. i Svalanders välkända kaffehandling. Eftersom hon var driftig och företagsam, startade hon, sannolikt

i början av 1900-talet, själv en affär i fastigheten Övre Husargatan 37, som ligger mittemot de byggnader som inrymt bl. a. KK II. Först drev hon handel med frukt och sötsaker. Senare utvidgade hon rörelsen genom att börja sälja blommor. Efter några år koncentrerade hon sig enbart på försäljning av blommor och konfektyrer. Det fotografi av Hilda Henrikson som här återges skall ha tagits några år efter sekelskiftet. - Hilda Henrikson var mycket arbetsam och duktig, varför rörelsen - som senare omvandlades till aktiebolag, Aktiebolaget H. Henriksons blomsterhandel, och finns kvar än i dag - blev mycket lönsam. Hösten 1943 sålde hon rörelsen. Några år senare förvärvade hon en stor bostadsfastighet, Viktor Rydbergsgatan 32, där hon också själv bodde, tills hon efter en tids sjukdom dog 6. 8. 1969, nästan 94 år gammal. Hon är begravd i familjegraven på Skölvne kyrkogård.

Hilda Henrikson var varmt fäst vid sin moder och tog väl hand om henne. Några år före sin död 1917 bodde modern också hos dottern. Hilda Henrikson var allmänintresserad och lär ibland ha beklagat sig över att hon inte fått någon högre utbildning. Hon var mycket gladlynt. Människor som lärde känna henne fäste sig emellertid särskilt vid hennes stora driftighet och arbetsförmåga. Hennes generositet är omvitnad. Hon tyckte mycket om att resa och gjorde i början av 1930-talet en resa runt jorden med ett av Svenska Amerika linjens fartyg.

Eftersom Hilda Henrikson inte hade några närmare släktingar synes hon relativt tidigt ha börjat tänka på vad som skulle ske med hennes besparingar efter hennes död. Hon tycks länge ha varit på det klara med att medlen skulle gå till välgörande ändamål. Slutligen synes hon ha funnit att MS- och CP-drabbade var den grupp människor som fick minst hjälp av det allmänna och därför i första hand borde stödjas. Personer som stod Hilda Henrikson nära framhåller särskilt att hon var angelägen om att bidra skulle kunna vara en "hjälp till självhjälp" - hjälp som möjliggjorde för de handikappade att förvärva praktiska ting som de kunde ha glädje och hjälp av i sitt dagliga liv.

Enligt bouppteckningen hade Hilda Henrikson vid sin död en förmögenhet av närmare 330.000 kr. Sedan den i kvarlåtenskapeñ ingående fastigheten sålts och 40.000 kr utbetalats till fyra legatarier, överlämnade boutredningsmannen och testamentsexekutorn, auktoriserade revisorn Knut Wik, som stod Hilda Henrikson nära, 1. 2. 1970 till stiftelsen fordringshandlingar och kontanter på sammanlagt 650.000 kr.

Enligt de i testamentet angivna riktlinjerna skall stiftelsen inte vara underkastad tillsyn enligt lagstiftningen om tillsyn av stiftelser. I stiftelsens första styrelse, interimsstyrelsen, ingick enligt Hilda Henriksons önskan hovrättsrådet Lars Gudmund Lindencrona, kontraktsprosten Knut Norborg och Wik. Den nuvarande styrelsen utgöres av fem ledamöter - undertecknad, hovrättsrådet Jan-Eric Jagander, kyrkoherden Erland Fritzell, civilekonomen P. G. Johansson, revisorn Helge Hagman och slöjdläraren Åke Martinsson - samt två suppleanter, undertecknad fru Inga Tegenmark och fru Boel Nyberg. Tre av de ordinarie ledamöterna (Jagander, Fritzell och Johansson) är utsedda av styrelsen. En av de övriga ordinarie ledamöterna (Hagman) och båda suppleanterna är utsedda av MS-föreningen i Göteborg. Den återstående ordinarie ledamoten (Martinsson) är utsedd av Riksförbundets för Rörelsehindrade Barn och Ungdom lokalavdelning i Göteborg. Styrelsens räkenskaper och förvaltning granskas av två revisorer; auktoriserade revisorn Lennart Widén och kamreren Osborn Bernås.

Efter avsättning av drygt 44.000 kr för utdelning av bidrag under 1975 uppgick fondens kapital vid årsskiftet 1974/75 till 672.500 kr. Omkostnaderna under 1974 uppgick till knappt 1,8 % av intäkterna. Vid sammanträden 15.5 och 16.10.1975 har styrelsen beviljat bidrag till 54 personer med ett sammanlagt belopp av 44.895 kr.

Göteborg i oktober 1975

På styrelsens vägnar

Jan-Eric Jagander

/ Inga Tegenmark