

Fortsättning på en krönika om livet i flera delar

Del 13

När det inte blir som man tänkt sig

Året 2020 skulle bli året med stort Å. Kalendern var fulltecknad med stora och små saker som skulle göra året till det bästa på länge. Som ni alla vet har året dock inte levererat enligt beställningen. Kan man skicka år 2020 på retur tro? Det är ju defekt på så många sätt.

Den som gräver en grop...

Till att börja med skall jag varna för mina något invecklade familjeförhållanden. Jag har två helsyskon och två halvsyskon. Alla dessa, utom en, har egna familjer med sambo och barn. Därmed blir det en gedigen samling när vi alla träffas.

Under vårt traditionsenliga Lisebergsbesök i slutet av augusti 2019 insåg vi att året fram till nästa besök skulle innehålla en hel del storslagna händelser. Ett syskonbarn skulle fylla tonåring, min dotter skulle uppnå systemet-åldern, min lilla lil-lasyster, min kära bror och jag själv skulle fylla 100 år tillsammans och dessutom var det ju gemensam jul igen. Min lilla storasyster, ibland lite lik Kommandoran, beslutade därför att det skulle vara obligatorisk närvaro vid samtliga bemärkelsedagar under det kommande året.

Först ut var tjejernas födelsedagar i oktober. Stort kalas för hela släkten och tårta bakad av den bästaste mamman/mostern, (det är själva skribenten detta).

I november var det systersonens tur att fylla vuxen. Eftersom denna familj bor på landets baksida var det totalt 13 personer som i nästan samlad tropp reste tvärs över landet för att fira honom. Tårtor gillar inte resande så denna gång fick inte bästaste mostern baka själva tårtan, men väl bidra med dekorationen.

Nästa stora kalas var i december för ytterligare en systerdotter (jag har totalt fyra). Tack och lov fick jag baka denna gång. Dock gavs inte utrymme för fritt skapande av tillverkaren denna gång eftersom flickebarnet verkligen vet vad hon vill ha.

Alla dessa sammankomster genomfördes helt enligt planerna och allt var frid och fröjd.

Så kom den första ugglan i mossen

Snart skulle det så vara dags att fira jul. Detta är, enligt mig, den enda högtid på året som är värd att fira eftersom den faktiskt pågår under tillräckligt lång tid för att det ska vara värt att dekorera hemmet. Eftersom jag sällan gör något halvdant så går jag även "All In" när det gäller julpynt. Gran, ljus, tomtar, girlander och allt annat man kan tänka sig. Huset skall helt enkelt kännas som skyltfönstret på NK.

Alla skulle träffas i min stora lil-lasysters nya hus men plötsligt bestämmer min lilla storasyster sig för att hennes familj minsann behöver lite värme över jul och nyår. Därmed reste de till Dubai istället. Vi andra undrade hur det kom sig att syrran som bestämt att alla träffar skulle ha obligatorisk närvaro, plötsligt kunde ge sig själv frisedel? Sedan visade det sig att min makes emigrerade dotter med familj beslutat sig för att bevista hemlandet över julen. Eftersom maken och jag inte träffat denna familj på över ett år var även vi tvungna att frisedla julen med mina syskon.

Det som hade börjat så bra planeringsmässigt började nu krackelera i fogarna.

Så kom ulven i fårakläder

Det nya och fräscha 2020 kom sedan över oss och jag började på allvar se fram emot de riktigt stora höjdpunkterna som Året skulle föra med sig. Tävlning i Holland, Medeltidsvecka i Visby och så resan till Cypern för vårt hundra-gubbe-jubileums-kalas tillsammans. Men innan allt detta kom en oväntad överraskning.

En tidig lördags-morgon i januari ringde min lilla storasyster och berättade att hon hittat en överkomlig resa till Gambia i mitten av mars.



Tjejernas tonårstårta

Hennes dotter skulle fylla 4 år och behövde lära sig simma. Dessa anledningar gjorde det självklart befogat med en liten semester, ansåg hon. Hon meddelade att hon tänkte bjuda med mig på denna resa eftersom jag själv skulle fylla jämna år. Stort tack, sa jag och blev sedan tvungen att bjuda min kära make på samma present. Det är ju lite taskigt att åka på semester utan maken just den veckan när han fyller år. På det viset hamnade alltså jag själv och maken i Gambia precis lagom till att Corona började slå ut hela Europa. Snacka om bra timing.

Nu vill jag lägga in en liten parentes, mest för att jag gillar att visa upp mina bakverk. Eftersom jag skulle överge mina kära arbetskamrater just i den brådaste tiden innan årsmötet så fick även kansliet ett litet bakverk innan min avresa.

Iväg kom vi och resan var fantastisk. Hem kom vi också både på rätt dag och utan några virus. Maken drabbades dock av ett kraftigt allergianfall under vistelsen och låg med hosta i flera veckor efter hemkomsten. Inte pga. Corona utan för att rummet vi bott i hade både fukt och mögel. Inget bra för en astmatiker.

Nu dras vi sakta i en långbänk

Väl hemma började jag känna det som om att världen klivit in i Galenskaparnas första sketch i föreställningen "Skruren är lös". Allt blev ju inställt. Holland, Medeltidsveckan och till slut även Cypern. Makens arbetsplats flyttades till hemmet och han förvandlades till påtvingad eremit. All verksamhet i föreningen lades också på paus. Det värsta var dock att även systersonens student inte kunde firas på tillbörligt sätt.

Det blev istället att träffas på distans, se utspringet på distans och skåla i champagnen på distans. Mycket distans blev det!



Den blommiga stubben som serverades på kansliet.

Alla dessa avbokningar kom ju inte samtidigt utan mycket väntan blev det också. Ingen visste hur det skulle gå och inte heller hur länge.

Nu ropar vi hej, tycker jag

Jag har kommit fram till att denna situation faktiskt kan utnyttjas positivt genom att helt enkelt hitta andra saker att fylla tiden med. Katterna som jag berättade om i förra delen är en av dessa tidsfyllande saker. Ett annat intresse fick också lite omsorg faktiskt. För innan resan till Gambia hade jag stressat min sömnerska till att bli färdig med en ny fantastisk tävlingsklänning men så

blev det ju ingen tävling. Nu när jag behövde fler ljuspunkter i den dystra vardagen så beslutade jag att ordna med två klänningar istället för en. Då har jag ju mer att se fram emot vid nästa tävling och dessutom får jag även skaffa fler stenar och annat bling-bling. Man kan aldrig få för mycket av sånt.

Eftersom det fantastiska året som skulle bli icke blev så kan jag nu så här i efterhand säga att vi har ju massor av saker att se fram emot till 2021 istället. Bara för att det inte blev av detta år så är ju inte loppet kört. Man behöver kunna se det positiva när det inte blir som man har tänkt sig. Så avslutningsvis sammanstäl-

ler jag allt det positiva som kommit av allt som inte blev av. Jag har blivit en fena på att hitta på saker att göra som inte innefattar att träffa andra människor. Detta gör att jag aldrig kommer ha tråkigt eftersom jag lärt mig att roa mig själv. Jag har också lärt mig att det inte alltid är fel att vänta på nåt trevligt, själva väntan kan faktiskt också vara trevlig.

Fortsättning följer...

Teresé Antonsson



Systerdotterns enhörningstårta

Wellspect

Är du kvinna och användare av urinkateter?

Wellspect Healthcare söker kvinnor som är intresserade att delta i en 2 veckor lång klinisk studie där en urinkateter specifikt framtagen för kvinnor testas.

För att delta i studien ska du vara kvinna över 18 år och

- minst 2 gånger per dag utföra intermittent kateterisering,
- vara van användare av urinkatetrar med minst 3 månader till 5 års erfarenhet av intermittent kateterisering och
- ha bibehållen känsel i urinröret

För mer information kontakta:

Carlanderska sjukhuset

Carlandersplatsen 1

Telefon: 031-819121

Email: forskningsenheten@carlanderska.se

Din medverkan är helt frivillig och du kan när som helst avbryta ditt deltagande i studien. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande Covid-19 kommer att följas vid inklusion av studiedeltagare.